

- Nieuwsbrief -

Verschijnt wekelijks en wordt aan gemeenteleden digitaal toegezonden. Geef uw e-mailadres door aan: andriesvb@hotmail.com
Hier ook vóór vrijdag 12u de kopij inleveren.

Nieuwsbrief KURIOSKERK

Leeuwarden-Huizum-West



Protestantse
Kerk



KURIOSKERK

zondag 31 mei 2020 week 23

Pinksteren

www.kurioskerk.nl

- Privacywet -

Geef aan ons door als u niet genoemd wilt worden in de Nieuwsbrief, Geandewei of op de website. Dan houden we daar rekening mee. Lees de volledige [Privacyverklaring](#) op onze website.

dienst via www.kerkomroep.nl
voor zondag 31 mei - Pinksteren

Voorganger: ds. Joh. Bakker

Zingen: **JdH 722: 1, 2, 3**

Mededelingen

Zingen: **PS 68: 10, 17**

Stil gebed, Votum & Groet

Inleidingstekst: Ezechiël 11: 17 – 20

Zingen: **LbvK 86: 1, 5, 8**

Gebed

Zingen: **HH 539: 1, 2, 3**

Schriftlezing: Johannes 14: 23 – 31a

Zingen: **JdH 150: 1, 2, 3**

Schriftlezing: Handelingen 2: 1 – 11

Tekstlezing: Handelingen 2: 2a + 3a

Zingen: **JdH 108: 1, 2, 3**

Preek. Thema: Horen, zien en ...

Zingen: **JdH 847: 1, 2, 3**

Geloofsbelijdenis Zingen: **JdH 478: 1, 2, 3, 4**

Gebeden

Zingen: **ELB 218: 1, 2, 3**

Zegen



overdenking door ds. H.M. Jansen

Schriftlezing: Handelingen 1: 12 t/m 14 en vers 21 t/m 26.

Leven met vertrouwen

Dat mogen we zeggen in deze tijd met het oog op Pinksteren, maar het geldt voor alle dagen van ons leven: leven met vertrouwen op de Here God in vreugde en tegenspoed, in donkere en lichte tijden. Toen Christus naar de hemel ging, heeft Hij beloofd: 'Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.' Pinksteren moest nog komen. De Heilige Geest was nog niet uitgestort. Dat betekende voor de discipelen: wachten. En vertrouwen op de beloften van God.

We lezen dat mensen bijeen waren in een zaal in Jeruzalem. Maar het was niet alleen wachten en uitzien, het was ook en vooral bidden en werken. "Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed". Het gebed heeft een centrale plek in het leven van de gemeente en ook in het persoonlijk leven. Als je niet bidt, dan blijft het geloof op een laag pitje staan. Wachten op God is een tijd om te bidden. Pleiten op Gods beloften, want de Here doet wat Hij beloofd heeft! De mensen toen baden vurig en eensgezind, want de Heilige Geest zou komen!

Het was een tijd van bidden maar ook een tijd van werken. Ze zaten niet stil te wachten. Er was een vacature in de kring van de discipelen want de plaats van Judas was leeg. Met het oog op Pinksteren moesten er twaalf apostelen zijn. Jezus had immers twaalf discipelen geroepen en gezegd: Volg Mij! Na de komst van de Heilige Geest moesten ze de wereld in gaan om te getuigen van de opstanding. De Here leeft! En Hij komt weer! Mensen worden ingeschakeld in het werk van God. Ook wij vandaag, persoonlijk en als gemeente.

Een vacature moet vervuld worden. Hoe ze dat toen deden? Er moest een man gezocht worden die deel uitmaakte van de volgelingen van Jezus. Uiteindelijk zijn er twee kandidaten. Maar er is geen stemming: ze leggen alles voor aan de Here. Onder ons is Psalm 139 een geliefde psalm. Wij lezen en zingen: Here, Gij doorgrondt en kent mij. En datzelfde werd toen ook gezegd: 'U, Here, doorgrondt ieders gedachten'. En ze bidden:

'Wijs van deze mannen diegene aan die U gekozen hebt'. Ze leggen alles in het gebed voor de Here neer. En Mattias wordt ingeschakeld in het handelen van God.

Leven met vertrouwen op de Here God, daar zijn ook wij toe geroepen! Hoe zal het gaan in ons leven en in de kerk in de tijd die voor ons ligt? Wij weten het niet. De toekomst is onbekend, alleen de beloften van de Here zijn zeker. Wij mogen biddend en vertrouwend op weg gaan. De Heilige Geest zal ons leiden!

*'God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen,
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand'.*

-Gezang 304 (Liedboek 1973)

Ds. H.M. Jansen, T: 0521-346870, M: 06-30455557,

E: hm.jansen@hetnet.nl

pastoralia



Zondag

Zondag 31 mei is het de Eerste Pinksterdag. We vieren onder bijzondere omstandigheden het Pinksterfeest. De meest bijzondere omstandigheden waren er tijdens het eerste Pinksterfeest. De geest van God, de wind, de kracht van God, het vuur uitgedeeld aan al die mensen die waren samengekomen om het Joodse Weken Feest (het oogstfeest van de tarwefeest en dankfeest voor de Tien Woorden) te vieren. "Niet door kracht, noch geweld, maar door mijn Geest zegt de Here der heerscharen." schrijft de profeet Zacharia (Zacharia 4:6).

Ik bid en wens u en jullie allen Gezegende Pinksterdagen toe, waar en hoe dan ook beleefd en ervaren. Met een vriendelijke groet,

Ds. Joh. Bakker, T: 058-8446326. E: jbakkerreitsma@chello.nl

agenda

I.v.m. het coronavirus zijn er nu geen activiteiten in onze kerk.

nieuws

Favoriet lied

Deze week het lied van mevrouw B. Nicolai-Knol (Van Harinxmaplein 50): Boven de sterren, daar zal het eens lichten. Alweer zo'n prachtig lied met toekomstperspectief! Wilt u graag uw dierbaarste lied geplaatst zien, geef het door! Al is er wel een kleine wachtlijst.

Boven de sterren, daar zal het eens lichten

*Boven de sterren, daar zal het eens lichten,
daar wordt uw hopen verlangen voldaan.
Daar zal het lijden des harten eens zwichten,
daar zal de vreugde voor eeuwig bestaan.*

*Boven de sterren verdwijnt eens het duister.
Daar ziet gij alles ontraadseld, onthuld.
Wat gij verwacht van Gods eeuwigen luister,
wordt daar eens heerlijk en blijvend vervuld.*

*Boven de sterren daar waaien de palmen
hemelsche geuren den lijdenden aan.
Eng'len begroeten met juichende psalmen
doodmoede pelgrims aan 't einde der baan.
(Jan de Liefde, 1814 -1869)*

Eigen (online)diensten / Radio Leo-Middelsé

Daar gaan we nog maar even mee door. Via Kerkomroep.nl kunt u de 'eigen' dienst beluisteren. Op eerste pinksterdag is ds. Joh. Bakker de voorganger.

Voor ieder die niet de eigen diensten via kerkomroep.nl kan volgen is Radio Leo-Middelsé er. Elke zondag om 10.00 uur zijn er mooie diensten te beluisteren op FM 105.3 en FM 106.1.

Wanneer weer naar de kerk?

Op 2 juni hoopt de kerkenraad een zorgvuldig en verantwoord besluit te nemen over wanneer we weer naar de kerk kunnen gaan. In ieder geval kiezen we niet voor de optie van 30 personen in de maand juni.



De bijbel door in drie jaar

Als u nog niet begonnen bent en wel mee wilt doen... u kunt op elk moment 'instappen'. Na de zomer starten we een gespreksgroep over het gelezene. We zien ernaar uit! Omdat dat nog even duurt, hebben we een groepsapp opgestart zodat we via deze app kunnen delen wat ons in het gelezene opvalt, verrast, verbaast of volstrekt nieuw is... Wilt u deelnemen aan deze app, geef het door! Zo kunnen we ook van elkaar leren en op belangrijke gedeelten gewezen worden. Ook van gemeenteleden die niet kunnen deelnemen aan de groepsapp krijgen we mooie reacties, soms ook via de mail! We zien met elkaar steeds meer lijnen. En de grootheid van God wordt zo zichtbaar in het gelezene! De komende week (30 mei – 6 juni) lezen we Exodus 12 t/m Exodus 19! Veel leesplezier.

Nog even doorbellen

U zult wel denken: 'dit weten we nu wel'. Maar toch blijf ik het maar vermelden, omdat we steeds weer horen hoe goed een telefoontje doet en hoe bemoedigend het werkt. Naar elkaar omzien dat kan ook via de telefoon! Alle bellers heel hartelijk bedankt!

Gift

Via Alie Brouwer is een gift van € 40,- (L) ontvangen, bestemd voor de diaconie en de wijkkas. Heel hartelijk dank!

Tot slot

Van mevrouw Bea Dijkstra (Frans van Mierisstraat 28) kregen we de afgelopen week onderstaand bemoedigend pinksterlied in de brievenbus. Het is geschreven door André F. Troost en is afkomstig uit de bundel: Zingende gezegend. Een prachtige afsluiting van de nieuwsberichten van deze week.

In vuur en vlam zet ons de Geest

*In vuur en vlam zet ons de Geest
gegeven op het pinksterfeest,
ten leven op ons uitgestort –
hoor hoe Gods kerk geboren wordt!*

*Wie door dit vuur wordt aangeraakt
en uit het ongeloof ontwaakt,
beleeft – God lof! – een ommekeer,
de dag van de verrezen Heer.*



*En is uw vlam haast uitgeblust,
gij moedeloze, hier is rust!
Al wie in eerbied voor Hem knielt
wordt met zijn vuur opnieuw bezielt.*

*Zo waait de wind, zo blaast de Geest,
zo laait het vuur van pinksterfeest,
wij zijn het lichaam, Hij het hoofd –
uw naam, Heer Jezus, zij geloofd!*

Een hartelijke pinkstergroet namens de kerkenraad,

*Alie G. Brouwer-Meindertsma, scriba. T: 058-2127918,
M: 06-23138393, E: ag.brouwermeindertsma@hotmail.com*

berichten

Dankwoord

Beste gemeenteleden,
Hier middels wil ik graag een ieder bedanken voor de felicitaties, mondeling, telefonisch en via kaarten, die ik mocht ontvangen, nadat bekend werd dat ik een koninklijke onderscheiding heb gekregen.

Het was en is een hele ervaring dit eens mee te mogen maken, zo veel reacties van alle kanten, het is overweldigend. Het is waardering voor wat je doet, zo wordt gezegd, en dat is waar, maar dat alles kan alleen gedaan worden door dat het je gegeven mag zijn. Dus Soli Deo Gloria.

Hartelijke Groet en Gezegende Pinksterdagen,
Anne Sjoerd Bakker